



Het fluisterkind * * *

Fluisteracht

ssssss
hhhhhh

©2013 Wonderspel / www.wonderspel.nl

Het Fluisterkind

Wat?

Bij deze kaart gaat het erom dat de speler zijn innerlijk kind ontmoet, leert begrijpen en kan helen. De kaart gebaseerd op de methode PresentChild® helpt de speler inzicht te krijgen in zijn eigen leven en een bewondering van zich zelf zichtbaar te maken. Deze bewondering kan een krachtbron zijn om in andere situaties in te zetten.

Wanneer?

Je kunt de hulpkaart inzetten om verheldering te krijgen, als je merkt dat de speler de stap wil zetten om naar zichzelf te kijken en op zoek is naar zijn talenten.

Waarom?

Wanneer een kind jou raakt, dit kan een moeilijk of prettig moment zijn, kan dit een verwijzing zijn naar wat er speelt in jouw onbewuste leven. Door te handelen naar de boodschap die het kind je onbewust geeft worden we liefdevolle en evenwichtige mensen.

Hoe?

Door een vertaling te maken van de gedragingen van het kind die de opvoeder raken. Deze vertaling is een rechtstreekse boodschap naar het leven van de volwassene. Het kind is de meest perfecte spiegel van het kind dat jij zelf ooit was. Het kind laat zien wat voor jou vaak verborgen in jou ligt. Bij de hand genomen door je

kind kun je het kind in jezelf herontdekken en zo het welzijn van zowel jezelf als van je kind vergroten.

De opdracht

Leg de opdracht in onderstaande volgorde voor aan de speler.

Neem een vel papier.

- 1. Schrijf in een paar zinnen iets op wat je raakt in het/jouw kind omdat je het lastig vindt.*
- 2. Schrijf in een paar zinnen iets op wat je raakt en bewondert in het/jouw kind.*
- 3. Wanneer je hier mee klaar bent vervang je in jouw geschreven tekst de naam van het kind en 'hij/zij' door 'ik' en 'haar/hem' door 'mijzelf'. Waar 'ik' staat, blijft dit staan.*

Laat de speler de aangepaste tekst oordeelvrij en met een open hart lezen.

Kijk dan samen wat dit in de speler raakt: *Is het herkenbaar? Is het een metafoor? Wat betekent dit in jouw leven?*

Bij de bewondering: *Herken je dat in jezelf? Mag je het meer gaan bewonderen in jezelf?*

Een talent is niet altijd zichtbaar voor jezelf. Het helpt als een ander het jou verteld of als een kind het aan jou spiegelt.

Welke kracht schuilt erachter datgene wat je bewonderde? (Bijvoorbeeld: moed, doorzettingsvermogen, ...)

Hoe zou jij met deze kracht jouw lastige stuk kunnen benaderen?

Tip: Je kunt ook alleen de (2) bewondering inzetten om iemand bewust te maken van zijn mooie, vaak verborgen, talenten.

Auteur: Paula God

Paula coacht en verzorgt trainingen vanuit haar eigen praktijk *A Circle of Life*. Voor kinderen, ouders en opvoeders op scholen en kinderdagverblijven. Zowel in de praktijk als in de thuissituatie. Hierbij zet ze verschillende methodes in o.a. *Gordon, Solter, het Wonderspel* en als *Kindertolk* gebruikt ze de *Methode PresentChild®* voorheen methode *Fluisterkind®*.

De methode PresentChild® is ontwikkeld door *Janita Venema*.

www.kindertolk.nl
www.acircleoflife.nl

